



Joke Kool Smit

Hé zus, ze houden ons eronder

Een boek voor vrouwen en oudere meisjes.

Utrecht/Antwerpen, Bruna, 1972.
Zwarte Beertjes 1504. ISBN 90 229 1504 2

Herdruckt in: Joke Smit, Er is een land waar vrouwen willen wonen (1984)



Inleiding	(titel 'Steeds bozer, steeds vrolijker' in de herdruk)
I	Het onbehagen bij de vrouw (1967)
II	De man, de vrouw en de symmetrie (1969)
III	Partijgenoot Vondeling verzoekt mij (1970)
IV	Vrouwenzaken in de politiek (1971)
V	Wij en de buis (1971)
VI	Afscheid van de gemeenteraad (1971)

Tekst achterflap

Toen de auteur van dit boekje ontdekte dat een fragment uit 'Het onbehagen bij de vrouw' gebruikt was als examentekst-1972 voor MMS-ers reageerde zij daarop met gemengde gevoelens: het is niet zo leuk je neus ingewreven te krijgen met emancipatie als je wit weggetrokken in een doodstille zaal zit aan een tafeltje met vellen papier waar iets verstandigs op moet komen. Zomin als het leuk is te merken dat iedereen plotseling algehele geëmancipeerdheid van je eist, wanneer je net een echtscheiding achter de rug hebt.

Wat is dan wel het goede moment om je in het onderwerp emancipatie te verdiepen? Daar zijn bladzijden over vol te schrijven, maar op deze plaats past een commercieel antwoord: dit boekje kost maar drie en een halve gulden of daaromtrent.

Helaas, helaas, de inhoud is afkomstig van:

een ontaarde moeder / een koolviswif / iemand die zichzelf geleerd heeft vieze woorden te gebruiken / een lid van de PvdA / een ex-winkeldievegge / iemand die zitting heeft in enkele officiële lichamen en commissies / een praktizerend nudist (wel liefst in landen waar de zon schijnt) / iemand die soms verliefd is op een vrouw en 't dan ook doet, als de ander wil natuurlijk / een doorgewinterd calvinist (= werkezel, plus leer en leven horen met elkaar te kloppen) / een universitaire schoolfrik / iemand die niet terugschrikt voor het gebruik van vrouwelijke listen. Dat is niet erg, want hogere mannen doen het aan de lopende band. In hun geval heet het: politiek denken / maar wat wél erg is: iemand die, wanneer ze Ard Schenk op de tv ziet, zegt: als man wel een lekker hapje en daar lopen er – tenzij homo – niet zoveel van rond in Nederland. Maar kan dat nou wat wezen in bed, met al dat geschaats?

Lieve zusjes, koop dit boekje dus maar niet. Het is geschreven door een bedenkelijk individu.